

augustus 2018



Feestelijke heropening KOERS. Museum van de Wielersport

Het is feest! Want *KOERS. Museum van de Wielersport* heropent na grondige renovatiewerken opnieuw de deuren voor het grote publiek! **Kom zondag 9 september vanaf 10u. meevieren** en werp **gratis een eerste blik** op het nieuwe museum. KOERS maakt er één groot feest van met tal van gratis animatie voor groot en klein. Want koers... is kermis!

Ontdek het feestprogramma



Wat doet Yves Lampaert met dat pluchen paard?

En waarom haalt Freddy Maertens zijn Flandria-koersfiets opnieuw vanonder het stof? Met welke reden is Jasper Stuyven onderweg naar Roeselare met de bolletjestrui?

Zij maken mee KOERS. En u?

Help jij mee KOERS maken?

Wieliefanaat in hart en nieren? Vriend aan huis bij KOERS? Trotse inwoner #VANRSL?



Dan sta jij ongetwijfeld te popelen om anderen ook aan te sporen mee KOERS te komen maken op zondag 9 september! **Haal daarom gerust een affiche af in de Paterskerk**, dagelijks open tussen 10u. en 17u., en **hang 'm op een goed zichtbare plek** bij je thuis, in je sportclub, op het werk, ...



www.koersmuseum.be

#KOERSmuseum

KOERS

MUSEUM VAN DE WIELERSPORT



KOERS. Museum van de Wielersport
Polenplein 15, 8800 Roeselare
+32 51 26 96 00 | www.koersmuseum.be | koersmuseum@roeselare.be

[Uitschrijven](#) / [Bekijk in browser](#) / © 2018 KOERS. Museum van de wielersport
U ontvangt deze mail omdat u volgens onze gegevens interesse heeft in de inhoud van deze mail.